

LIED VAN NEP EN TUNUS - TON CUSTERS

^C Als je graag wil weten hoe de wereldzeeën zijn
^G vraag het dan aan mij want ik ben Nep de kapitein
^C elke zee en elke oceaan heb ik bevaren
^F ga van stuur naar bakboord op de allerhoogste baren
^G Laatst toen ging het mis en had mijn schip een grote breuk
^C toen kwam ik op een eiland dat was effe minder leuk
^F een stoel en een paar kisten en een hele kleine rare mok
^C de allergrootste pech voor mij dat was die rare scheepskok

^C (a) Als de ene heeft dit en de andere dat
^F dan heb je nog lang niets te eten gehad
^C dan blijft één en één nog altijd alleen
^G en het hart van een zeeman is echt niet van steen
^F Dus beter is om 't maar samen te doen
^C dat levert je meer op dan zakken vol poen
^F als de ene geeft dit en de andere dat
^G vindt Nep zelfs nog Tunus een schat.
^C (en Tunus vindt Nep ook een schat)

^C Spek met rauwe haring in een ongewassen sok
^G dat is waarom iedereen mij vind de beste kok
^C op elk schip waar ik kookte was er steeds iets te beleven
^F in menige kombuis heb ik mijn hart en ziel gegeven
^G Laatst toen ging het mis en had mijn schip een grote breuk
^C en helemaal in het begin lag ik nog in een deuk
^F die deuk dat werden kreukels toen ik zag die strenge kapitein
^C ik dacht dat leven met die vent een regelrechte ramp zou zijn. (a)