

## IK BEN TANTE SJAAN - TON CUSTERS

**(a)** <sup>G</sup> Ik ben Tante Sjaan van de <sup>D</sup> Maan  
 door een snelle raket op de aarde gezet  
 Als ik muziek hoor dan kan ik niet blijven staan,  
 dan wordt die harder gezet en begint pas echt de pret  
 Met Lila Violetta woon ik in een mooi paleis  
 In een kamer vol met geel en goud en groen  
 En gaat het om computers nou dan maak je mij niets wijs  
 Want ik weet heel goed wat ik met zo'n ding moet doen  
  
<sup>G</sup> Vroeger, heel erg lang geleden, woonde ik niet hier  
<sup>D7</sup> 't was daar leuk en aardig maar ik had niet zo'n plezier  
<sup>G</sup> Ik droomde van iets spannends van een plek vol avontuur  
<sup>D7</sup> Een plek met water, aarde, heel veel kinderen en vuur  
<sup>C</sup> Toen op een dag toen vloog mijn snel raketje uit de bocht  
<sup>D</sup> En zonder echt te zoeken vond ik zo maar wat ik zocht  
<sup>C</sup> Ik kwam terecht toen in het midden van een prachtig geurend bos  
<sup>D</sup> De landing was niet pijnlijk want ik lande op het mos. **(a)**  
  
<sup>G</sup> Nu vind ik leuke dingen uit en tover als het kan  
<sup>D7</sup> Vertel stoere verhalen en geniet daar zelf het meeste van  
<sup>G</sup> Ik maak lol wanneer ik wil met iedereen dus ook met jou  
<sup>D7</sup> Verkleed me kakelbont tot ik er uit zie als een pauw.  
<sup>C</sup> Zo af en toe dan moet ik effe denken aan de maan  
<sup>D</sup> Dan zeg ik tegen mezelf, zit niet te sippen Tante Sjaan  
<sup>C</sup> Dan ga ik naar de grote steen en doe mijn ogen dicht  
<sup>D</sup> En in zeven tellen staat er weer een lach op mijn gezicht. **(a)**