

ALS JE GOED KIJKT - TON CUSTERS

(a) Als je goed kijkt vind je de wereld in je straat
 en dan merk je dat je midden in een mooie wereld staat
 kijk naar de regenboog die is maar half zo fijn
 als die regenboog van een kleur maar zou zijn.
 Ieder ritme heeft zijn eigen melodie
 en ik geniet van alle kleuren die ik elke keer weer zie
 kijk om de hoek naar verre landen als het moet praat ik met handen
 en ik feest met iedereen die feest viert mee

Ik kende onze burens, alleen maar van een mop
 maar de Belgen werden vrienden, gezelligheid voorop
 Ik zie mezelf weer dansen in de hete Spaanse zon
 wie had er ooit gedacht dat ik flamenco dansen kon
 En ik proef opnieuw 't eten van 't Marokkaanse land
 nee ik ben nog niet vergeten, hoe te eten met de hand.
 Dan denk ik aan de markt die ik in Ghana heb bezocht
 hoe de vrouwen mij daar hielpen toen ik naar de dokter zocht (a)

In India de Holly, de bommetjes met verf
 "det is veur vastelaovendj" dacht ik nog bij mezelf
 En ik hoorde de geluiden toen ik liep langs een moskee
 ik was wel in Turkye maar de dorpsklok luide mee
 In China goed gegeten bij Lulu en haar broer
 en na dat lekker eten als dank een grote boer..
 Denk ik aan Suriname dan zie ik een heerlijk land
 hoe daar alle kleuren samen ritmisch dansen hand in hand (a)